

teerd en in Maastricht gevangen gezet. Op 1 augustus werd hij overgebracht naar Vught, vanwaar hij op 6 september werd weggevoerd naar Sachsenhausen. In febru-

ari 1945 volgde het transport naar Mauthausen, waar hij op de 16e aankwam en nog geen drie weken later bezweek. Hij was 25 jaar.

De naam van Mathieu Speetjens staat vermeld op de Erelijst van hen die hun leven voor hun land hebben gegeven.

Speijers, Hendrik Wladimir Albert Ernst (Henk)

Leiden	19-04-1916
Mauthausen	03-04-1944

Henk Speijers was de jongste, en de enige zoon, uit een gereformeerd, hecht gezin met drie kinderen. Hij doorliep de Christelijke H.B.S. in de Populierstraat in Den Haag en ging vervolgens naar de KMA in Breda. Op 1 augustus 1938 kwam hij als tweede luitenant bij het 4e Regiment Infanterie in Leiden, waar hij al spoedig luitenant-adjutant was.

In februari 1940 trad Henk Speijers in het huwelijk.

Gedurende de oorlogsdagen in mei 1940 was hij als luitenant-adjutant Staf III van het 28e R.I. betrokken bij de krijgshandelingen in de Hoekse Waard. Na zijn demobilisatie terug in Leiden, begon hij een studie betonbouw.

In mei 1942 werd hij als beroepsofficier in krijgsgevangenschap weggevoerd naar Stanislau, waar hij de tijd doodde met zijn studie en met atletiek.

Toen in januari 1944 de krijgsgevangenen

overgeplaatst werden naar Neu-Brandenburg, was Henk een van degenen die wisten te vluchten. Hij liet zich - nadat het lot over de volgorde had beslist - als eerste door een in de wagonbodem gemaakt gat tussen de rails zakken en liet de rijdende trein over zich heen gaan.

Een Nederlander die hem later ontmoette in het doorgangskamp Münster, vertelde na de oorlog hoe het Henk Speijers vanaf het moment van zijn ontsnapping was vergaan. Hij slaagde erin Berlijn te bereiken, waar hij zich twee maanden staande hield als arbeider. Intussen zocht hij contact met mensen die hem verder konden helpen, maar bij gebrek aan medewerking besloot hij begin maart op eigen kracht richting Nederland te trekken. Hij verborg zich in een trein, maar werd ontdekt en in Bentheim gearresteerd. Via een Frans krijgsgevangenenkamp bij Bathorn werd hij overgebracht naar een doorgangskamp bij Münster, waar enkele SS-ers verschenen, met de mededeling: "Sie werden erschossen". De omstanders dachten dat het een grap was en begonnen te lachen. Het was geen grap.

Onder escorte werd Henk, die op 12 maart vanuit Münster nog een krijgsgevangenen-

kaart naar huis had gestuurd, waarin hij vol vertrouwen schreef, dat hij verwachtte binnenkort naar een krijgsgevangenenkamp te zullen gaan, eind maart naar Mauthausen gebracht. Daar werd hij enkele dagen later, 27 jaar oud, geëxecuteerd. Henk Speijers was het eerste Nederlandse slachtoffer van Aktion Kugel.



Spier, Arie

Gendringen	28-06-1906
Mauthausen	31-10-1941

Het gezin van veehandelaar en slager Samuël Spier en zijn vrouw Judith de Haas telde vijf kinderen. Na Sophia, de oudste van het vijftal en de enige dochter, volgden David, Arie, Salomon en Jacob.

Samuël, die in de Grotestraat zijn bloeiende kosjere slagerij dreef, was veruit de bekendste slager van Gendringen en dikwijls was hij dan ook degene die met Pasen de traditionele paasos vóór het slachten door het dorp voerde. Ook buiten zijn werk was hij een markante persoonlijkheid, die een actieve rol speelde in het leven van de dorpsgemeenschap. Hij was een van de oprichters



en tevens voorzitter van de kegelclub "De Vriendschap", en meer dan twintig jaar was hij bestuurslid en secretaris van de Marktcommissie. Toen in 1913 het honderdjarig bestaan van Nederland als koninkrijk werd gevierd, behoorde hij tot de organisatoren van de feestelijkheden.

Alle kinderen Spier, zowel de dochter als de zoons, werkten in het bedrijf van hun vader, dat na diens plotselinge dood in april 1929 door hun moeder werd voortgezet.

Ook Arie kwam na de MULO in de zaak. In de loop van de tijd behaalde hij het keurmeestersdiploma en verwierf hij de belangrijke bevoegdheid om zelf te slachten.

Evenals zijn vader combineerde hij het werk in de slagerij met de veehandel.

Arie was iemand die plezier had in mondaine genoegens. Hij hield ervan goed gekleed